



SLÄKTHISTORISKA STUDIER

Genealogiska Föreningen | The Genealogical Society of Sweden

Släkthistoriska Studier 2024:204

Borgaren Olof Nenséns i Sundsvall barn i äktenskapet med Christina Gäfverholm

Daniel Eriksson, *Genealogiska Föreningen*

epost: daniel@deriksson.se

 0000-0001-6090-512

Harald Korneliussen,

epost: harald@korneliussen.org

Publicerad den 26 oktober 2024

DOI: 10.55797/gvw278 och ISSN 2004-3910

Öppen tillgång genom en Creative Commons CC BY 4.0 licens.

Copyright på artikeln tillhör författaren.

Publicerad på Kungliga Bibliotekets OJS-plattform publicera.kb.se.

Citera artikeln (exempel): Eriksson, D. & H. Korneliussen, (2024), »Borgaren Olof Nenséns i Sundsvall barn i äktenskapet med Christina Gäfverholm«, *Släkthistoriska Studier 2024:204*.

DOI: 10.55797/gvw278.

Släkthistoriska Studier publiceras av Genealogiska Föreningen (org. nr. 802001-19643), Löfströms Allé 7, Sundbyberg. Kontakt: shs@genealogi.net

Borgaren Olof Nenséns i Sundsvall barn i äktenskapet med Christina Gäfverholm

Daniel Eriksson och Harald Korneliussen

Genealogiska Föreningen

Publicerad 26 oktober 2024

Som en led i arbetet med att identifiera föräldrarna till kopparslagaren Carl Olof Nensén i Trondheim, som enligt uppgifter i norska arkiv var född i Sundsvall omkring 1760, redovisas här en utredning av fiskaren och borgaren i Sundsvall Olof Nenséns barn i första giftet med Christina Gäfverholm. Svårigheter med källäget i Sundsvall kunde överkommas med hjälp av mantalslängder, kyrkoräkenskaper och domboksrenovationer. Fyra barn med kända namn, födda åren 1759–1765, redovisas samt ett femte barn för vilket endast dödsåret är känt. Paret kan ha haft fler barn, men inget av dessa har i så fall överlevt till vuxen ålder. Utredningen tydliggör att Olof Nensén inte kan ha varit far till kopparslagaren Carl Olof Nensén. Vi föreslår i stället att kopparslagaren var född i Nedansjö i närliggande Stöde socken och presenterar vissa belägg för det.

Motivering

Denna artikel är tänkt att dokumentera det som visade sig vara ett villospår i arbetet med att hitta föräldrarna till kopparslagaren Carl Olof Nensén i Trondheim, som i folkräkningen 1801 anges vara 39 år gammal, vilket ger ett födelseår omkring 1762.¹ Enligt ett sammandrag av borgerskapshandlingar gjort av läraren och historikern Johan Ernst Brodahl beviljades Carl Olof burskap i Trondheim den 27 september 1802 och han ska ha varit född i Sundsvall.² Vi har inte gjort några försök att lokalisera originalkällan, men Brodahls utdrag kan anses trovärdigt eftersom det har gjorts av en historiker specialiserad på Trondheims hantverkshistoria och han därmed lär ha varit väl förtrogen med källmaterialet.³ Brodahls notering i sin helhet lyder:

¹ NRA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Folketellingen 1801, Trondheims amt nr. 1. Trondheim (fol. 67v).

² SAT, Brodahl, Johan Ernst Olaus, Trondhjems borgerbok vol. 3 (27 september 1802).

³ Mer om Brodahl till exempel i *Store norske lexikon* (Henriksen 2007–2009, band 2, s. 657).

Carl Ole Neu(n?)zen, føed i Sundsvall i Sverig, blev bevilget Borgerskab som Kobberslager hær i Byen, da han føreviste sit Lærebrev af Juni 1779 – Han aflagde sin allerunderdanigste Trueskabs Eed.

Carl Olof Nensén avled den 28 oktober 1819. I dödnöten anges hans ålder till 60 år, vilket ger ett ungefärligt födelseår 1759.⁴ Det råder alltså viss osäkerhet kring när han föddes. I samband med dottern Olavas dop den 10 juni 1800 anges han med patronymikon Olsen, som tyder på att fadern hette Olof.⁵

Tillnamnet Nensén är känt i Sverige kanske framför allt genom prästen Jonas Nensén (1791–1881) som gjorde omfattande uppteckningar om samiskt, svenskt och finskt folkliv.⁶ Andreas Nensén (1693–1765) var en annan präst som var bärare av namnet. Han härstammade från Nedansjö i Stöde socken, inte långt från Sundsvall.⁷ Det är ingen vågad gissning att ortnamnet fått ge upphov till släktnamnet.

I Sundsvalls mantalslängder för tiden omkring 1760 återfinns endast en hushållsföreståndare med namnet Nensén, nämligen fiskaren och borgaren Olof Nensén.⁸ Den hypotes som vi har arbetat utifrån var att Carl Olof var hans son. Här redovisar vi resultatet av en utredning om Olof Nenséns barn i första giftet, som tydliggör att han inte kan ha varit far till Carl Olof Nensén. Vi avslutar med en alternativ hypotes för Carl Olof Nenséns ursprung och presenterar de belägg som stöder den.

Källor

Sundsvall är välkänt bland släktforskare för att flera genealogiskt viktiga arkiv förstördes i bränder under 1800-talet och därför krävs en viss kreativitet för att nå säkra slutsatser. De äldsta bevarade ministerialböckerna är från andra halvan av 1800-talet. Husförhörslängder finns från 1802 samt en volym från början av 1700-talet som inte har kommit till användning här. Endast enstaka arkivalier finns bevarade från 1700-talet. Viktigast för detta arbete har varit kyrkoräkenskaper, som bland annat innehåller begravningsnoteringar. En kommunionlängd som täcker åren 1745 till 1764 har också kommit till användning.

I domstolsarkivet finns i stort sett inget material bevarat från perioden före 1850. Bouppteckningar finns alltså inte alls och inte heller konceptdomböcker. Däremot finns det renoverade domböcker och småprotokoll i Svea hovrätts arkiv. Som tidigare nämnts finns även mantalslängder bevarade.

Mantals-, kommunion- och husförhörslängder

Vid en genomgång av mantalslängderna från Sundsvall kan man göra ett antal observationer om Olof Nensén och hans hushåll. Han finns upptagen första gången 1758 med hustru i samma hushåll som fiskaren Mårten Kruus, som anges ha sagt upp burskapet »efter 80 års ålder».⁹ Därefter finns Olof Nensén med varje år till och med 1807 års mantalslängd, undertecknad 12 november 1806.¹⁰ I 1808 års mantalslängd – som undertecknades den 24 oktober 1807 – finns änkan och tre barn

⁴ SAT, Ministerialprotokoller, klokkebøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn nr. A 11 (s. 237b).

⁵ Ministerialprotokoller, klokkebøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn nr. A 7 (fol. 132r).

⁶ SBL (1918–, band 26, s. 501) »Jonas Nensén».

⁷ Bygdén (1923–1926, band 4, s. 45).

⁸ I det studerade materialet förekommer ett stort antal stavningsvarianter som vi har valt att normera till Nensén.

⁹ RA, Mantalslängder, Västernorrlands (Gävleborgs) län 86 (s. 931).

¹⁰ RA, Mantalslängder, Västernorrlands län 24 (s. 1638–1639 och 1658). För att inte överbelasta notapparaten anger vi inte exakta källhänvisningar till varje år utan enbart när vi uppmärksammar en förändring, men samtliga använda volymer finns upptagna i källförteckningen.

upptagna.¹¹ Man kan således sluta sig till att han avled han mellan november 1806 och oktober 1807.

År 1777 betalade Olof Nensén för första gången mantalspenning för en son mellan 15 och 18 år.¹² Redan året efter betalade han för en son över 18 år.¹³ År 1779 betalade han för en son och en dotter.¹⁴ Detta förhållande fortsatte fram till 1781 då han inte längre betalade för en son, men väl för två döttrar.¹⁵ I 1783 års längd finns inte längre någon hustru uppförd, utan mantalspenning betalades då för husbonden och två döttrar.¹⁶ I 1784 års längd finns en hustru och en dotter uppförd.¹⁷

Att en son i spannet 15 till 18 år bara finns upptagen ett år är lite märkligt. Kanske var sonen bosatt någon annan stans, eller så lyckades man undvika att betala mantalspenning för sonen under två år. Sannolikt fyllde sonen 18 år under 1777 och skulle därmed vara född 1759. Om vi sedan antar att döttrarna fördes in i längden när de passerat 15 års ålder så skulle de vara födda 1763 respektive 1765.

Den kommunionlängd som finns bevarad innehåller datum för begången nattvard för invånarna i staden under åren 1745 till 1764 med luckor 1758 och 1762. Första anteckningen om Olof Nensén är den 13 december 1757 då han tillsammans med hustrun Christina Gäfverholm fått nattvarden.¹⁸ Hustrun finns upptagen tidigare som piga hos Mårten (ibland Martin) Kruus. Och hennes senaste nattvard dessförinnan är antecknad den 13 april samma år. Olof Nensén står antecknad med titeln borgare. Kommunionlängden och mantalslängden är alltså överensstämmande och utifrån dessa uppgifter förefaller det sannolikt att Olof och Christina vigdes någon gång under sommaren eller hösten 1757, i vart fall före mantalsskrivningen som skedde 18 oktober 1757.¹⁹

I husförhörslängden för 1803–1813 får vi veta att Olof Nensén var född 1736, att han var omgift 1783 med Ingrid Brodin, född 1746, och att han sannolikt dog under perioden eftersom han är struken i längden.²⁰ Inget dödsdatum finns antecknat, men sista noteringen om nattvard är införd den 2 november 1806, vilket är konsekvent med det som anförts ovan om hans förekomst i mantalslängderna. På samma sida i husförhörslängden finns också ytterligare intressanta personer. Den första är »Dott[ern] Helena Elisab[et]«, född 24 september 1765, som »Hemkom 1806 utan bevis om ledigh[et] till ägtenskap.« Födelsedatumet innebär att hon knappast var en gemensam dotter. Utifrån denna källa är det osäkert om hon var Olofs eller Ingrids dotter, men ålderskillnaden och avsaknaden av efternamn tyder möjligen på att hon skulle vara Olof Nenséns dotter. Den andra intressanta personen finns därunder, nämligen »System Anna OlsDr« född 1731. Detta borde vara en syster till Olof och det är intressant med patronymikon Ol[of]sdotter även om vi inte säkert kan veta om hon var helsyster. Vi ska återkomma till henne senare.

I samma husförhörslängd finns två ytterligare personer med namnet Nensén som är av en ålder som skulle matcha med att de var barn till Olof Nensén och Christina Gäfverholm. Det är hushållerskan Brita Nensén, född 1763,²¹ och sjömannen Martin

¹¹ Mantalslängder, Västernorrlands län 25 (s. 1616–1617 och 1642).

¹² HLA, Västernorrlands läns landskontors arkiv EIII:15 (s. 1060).

¹³ Västernorrlands läns landskontors arkiv EIII:16 (s. 1094).

¹⁴ Västernorrlands läns landskontors arkiv EIII:17 (s. 1070).

¹⁵ Västernorrlands läns landskontors arkiv EIII:19 (s. 1106).

¹⁶ Västernorrlands läns landskontors arkiv EIII:21 (s. 1114).

¹⁷ Västernorrlands läns landskontors arkiv EIII:22 (s. 1160).

¹⁸ HLA, Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv DII:1 (fol. 64).

¹⁹ Mantalslängder 1642–1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 86 (s. 942).

²⁰ Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv AI:2a (fol. 149).

²¹ Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv AI:2a (uppslag 3).

Nensén, född 1759 och gift med Ingrid Sillerström.²² Dessa födelseår stämmer väl överens med analysen av mantalslängderna som redovisas ovan.

Dop på Galtströms bruk 1761

Det enda av Olofs och Christinas barn som vi har en bevarad födelse- eller dopnotis för är Erik, som föddes den 20 juli 1761 och döptes den 24 samma månad i Galtströms bruksförsamling.²³ Faddrar vid dopet var borgarna Anders Styf och Hans Sundström, drängen Anders Gäfverholm, hustrurna Catharina Sundman och Brita Nordin samt pigan Märeta Olofsdotter Nensén. Möjligen har vi här ytterligare en syster till Olof Nensén. Olof hade en piga med namnet Märeta Olsdotter i sitt hushåll åtminstone 1760 och 1761,²⁴ som kan vara identisk med faddern. En födsel 1761 passar väl in mellan de födslar 1759 och 1763 som vi tidigare föreslog utifrån mantalslängderna

Kyrkoräkenskaperna ger ytterligare ledning

De bevarade kyrkoräkenskaperna innehåller som tidigare nämnts begravningsanteckningar. Olof Nensén finns omnämnd på ett antal ställen i dessa räkenskaper. Första gången är den 2 augusti 1761 då han betalat klockringning och gravöppning för ett barn.²⁵ Eftersom det bara är veckor efter att Erik föddes är det inte osannolikt att sonen inte överlevde och att det var han som begravdes. Det skulle också förklara varför ingen son född 1761 återfinns i mantalslängderna.

Andra gången som Olofs namn nämns är den 10 maj 1771 då han begravt ytterligare ett barn.²⁶ Tredje omnämmandet finns 1782 och då är det i stället hustrun som har begravts. Det finns dels en anteckning om kollekt som samlats in på gravölet som är daterad till den 24 januari 1782, dels en anteckning om betald avgift för klockringning och gravöppning daterad den 22 mars samma år.²⁷ Det verkar alltså som att Christina Gäfverholm avled i januari 1782, vilket stämmer väl med att han skulle ha gift om sig 1783. Ytterligare en notis ger oss det exakta datumet för andra giftet eftersom det den 12 oktober samlades in kollekt »På Borgaren Nænséns bröllop«.²⁸

Avvittring gav den avslutande pusselbiten

Så här långt har vi alltså att mantalslängderna indikerar tre barn som överlevt till 15 års ålder. En son född omkring 1759 och två döttrar födda 1763 och 1765. Dessutom vet vi att Erik som föddes 1761 sannolikt avled strax efter födseln. Det finns visserligen rum för ett ytterligare barn sent 1757 eller tidigt 1758, men mantalslängderna ger ingen indikation om att det skulle vara fallet. När barnet som avled 1771 var fött är oklart, men det förefaller mest sannolikt att det var fött omkring 1767 eller senare. Dödligheten var avsevärt mycket högre före fem års ålder och en fjortonåring hade troligen fått en notering på formen NN:s son/dotter, vilket är en form som förekommer i materialet.

Hustruns död och det faktum att Olof gifte om sig strax därefter innebär att det bör ha upprättats en bouppteckning, att en förmyndare tillsatts för att bevaka minderåriga barns intresse, och kanske dessutom att arvstvister uppstått. Här hade det

²² Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv AI:2a (uppslag 267).

²³ HLA, Galtströms kyrkoarkiv C:1 (s. 82) och C:2 (s. 52).

²⁴ Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv DII:1 (fol. 64).

²⁵ Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv LI:2 (fol. 5r).

²⁶ Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv LI:2 (fol. 73).

²⁷ Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv LI:2 (fol. 155v och fol. 152v).

²⁸ Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv LI:2 (fol. 177v).

alltså kunnat finnas spår i domstolsarkivet om det inte vore så att de hade förstörts av brand. Räddningen är renovationerna. Det verkar inte helt ovanligt i Sundsvall vid den här tiden att avvitrning togs upp i rätten inför inträde i nytt gifte. Kanske ville man undvika framtida tvister genom att få uppgörelsen nedskrivet i domboken. Vårt sökande i den renoverade domboken inleddes därför med åren 1782–1783 och det dröjde inte länge innan vi hittade precis vad vi letat efter. Den 1 oktober 1783 finns följande anteckning i domboken, transkriberad här i sin helhet:

S: D: Förekom Borgaren och Fiskaren Olof Nænsen och uti närvaro af 2^{ne} des omyndige döttere Brita och Lena Nænsens förmyndare Borgaren Jonas Kårström anmälte det han wore sinnad att uti nytt gifte träda, men som icke någon ordentlig afvittring och delning emellan honom och hans ofwannämde döttere ännu skiedt, så wore Nænsen föranlåten anhålla, att sådant nu kunde för sig gå bewisande med skriftelig afhandling och qwitto af den 1 October nästl^t år att han förnögt Sonen Martin Nænsen för des moderne arf så i löst som fast, Sedan den efter Nænsens hustru Christina Gäfwerholm den 4 Maji nästl^t år hållne bouptekningen blifwit upwist och R:Rⁿ deraf inhämtat, att den ehållna Summan deruti blifwit uptagen till 102 Rd: 8 sk. 7 rst Specie, hwaraf belöpte på Nænsen 51 Rd: 4 sk. 3^{1/2} rst Specie och på hwarthera af ofwannämde barn 17 Rd: 1 skl. 5 1/6 rst; så yttrade sig Borgaren Nænsen och Fiskaren Kårström att de woro på det sättet förente att Nænsen skulle all ägendomen i boet enligt den hållne Bouptekningen få behålla deremot att han i ett för alt; på för den lösa som fasta ägendomen till hwarthera af ofwanbemälte sine döttere betala 19 Rd: 33 sk^r 6 rst Specie samt så länge desse penningar hos Nænsen innestod, borde han ifrån denne dag derföre bestå renta efter fem för hundra. Detta uplästes och ärkändes wara i Protocollet infördt: dock hemstälte Kårström detta alt till R:R^{ns} bepröfwande och efter öfwerwägande afsades det

Utslag

Aldenstund ofwan berörde förening är till de omyndigas förmon ländande då de fått mera än hwad på dem efter den hålne Bouptekningen så i löst som fast Kunna belöpa, i synnerhet som deras fastighets andelar äro så ringa att de särskilt icke kunna nyttjas och brukas, fördenskull pröfwade R:Rⁿ skiäligt samma förening härigenom att gilla och stadfästa, till följe hwaraf Borgaren Nænsen åligger att till hwarthera af sine 2^{ne} döttrar 19 Rd: 33 Sk^r 6 rst: Specie utbetala eller ock så länge de hos honom med förmyndarens bifall innestå therföre gifwa ränta efter 5 för hundra årl. och emedan Borgaren Nænsen således med sina Barn om theras moderne arf så i löst som fast öfwerens kommit; ty finner R:Rⁿ icke något hinder med mindre han för den ordsaken skull må i nytt gifte träda.²⁹

Därmed står det klart att de tre kandidater som vi tidigare identifierat var de enda levande arvingarna efter Christina Gäfverholm. De tre barnen delade moderns halva av boet i tre lika stora delar enligt de bestämmelser som gällde i städerna. Domboksnotisen bekräftar också att det var Christina som avled 1782 och inte någon annan okänd andra hustru.

Carl Olof hade gått i lära som kopparslagare och han bör därför ha varit av äkta börd. Om Carl Olof var son till Olof Nænsén måste han alltså ha varit född innan Olof gifte sig 1757. Det är betydligt tidigare än de norska källorna indikerar och dessutom finns ingenting i kyrkoräkenskaperna som tyder på att Olof Nænsén skulle ha begravt en hustru omkring 1756. Det skulle också ha varit osedvanligt tidigt för Olof Nænsén

²⁹ RA, Svea hovrätt. Advokatfiskalens arkiv EXId:767 (§ 68, 1 oktober 1783). Volymen finns ej digitaliserad på Riksarkivet eller Arkiv Digital. På Family Search finns den med DGS 8741510 (bild 268-269 av 646).

att ha varit gift redan före 20 års ålder. Slutsatsen blir att Olof inte kan ha varit far till Carl Olof Nensén.

Olof Nenséns föräldrar

Vi har tidigare berört den starka kopplingen mellan namnet Nensén och byn Nedansjö i Stöde socken. Var Olof född där? Vi vet från husförhörslängden att Olof var född 1736 och hade en syster Anna Olsdotter född 1731. Vi känner också till en möjlig andra syster Märeta Olofsdotter Nensén. Den informationen kan vi korrelera mot Stödes födelsebok.

Den 3 juni 1736 föddes »Olaus« i Nedansjö till föräldrarna Olof Andersson och Brita Johansdotter.³⁰ Den 23 februari 1731 föddes »Anna« till samma föräldrar, också hon i Nedansjö.³¹ Någon Märeta finns inte, men väl en Margareta som möjligt kan vara identisk. Hon föddes 1 december 1726.³²

Den goda korrelationen med uppgifterna från Sundsvall i kombination med tillnamnet med känd koppling till orten gör det troligt att dessa notiser är de rätta.

Sammanfattning av resultat

Olof Nensén fick vad vi känner till från källorna fem barn i sitt äktenskap med Christina Gäfverholm. Säkert vet vi att bara tre barn var i livet vid moderns död 1782. I FAMILJ 1 nedan sammanfattar vi det som utredningen ovan har lett fram till om Olof och dessa barn. Källhänvisningar som finns i den tidigare utredningen upprepas inte utan endast kompletterande uppgifter som inte tidigare har berörts har försetts med fotnoter.

Familj 1

Olof Nensén. Fiskare och borgare i Sundsvall. Född 3 juni 1736 i Nedansjö i Stöde socken och död mellan november 1806 och oktober 1807 i Sundsvall. Fadern var *Olof Andersson* och modern *Brita Johansdotter*.

Gift (1) med *Christina Gäfverholm* cirka 1757. Gift (2) med *Ingrid Brodin* 12 oktober 1783. Född 1746.

Barn:

- (1) *Martin Nensén.* Sjöman. Född 1759. Död före 1813.
- (1) *Erik.* Född 20 juli 1761. Sannolikt begravd 2 augusti samma år.
- (1) *Brita Nensén.* Född 1763. Död 23 september 1830.³³
- (1) *Helena Elisabet Nensén.* Född 24 september 1765.
- (1) Barn med okänt namn. Begravt 10 maj 1771.

Barnen i andra giftet har utelämnats.

Avslutning

Trots det utmanade källäget i Sundsvall har vi genom en kombination av de källor som ändå finns kunnat teckna en relativt god bild av Olof Nenséns efterkommande i första giftet och även ge ledning för den som vill söka hans föräldrar. Trots att resultatet av utredningen blev »negativt« sett från vår utgångspunkt i Carl Olof Nensén, så är det vår förhoppning att någon ska finna glädje av de resultat vi redovisar.

³⁰ HLA, Stöde kyrkoarkiv C:1 (fol. 55r).

³¹ Stöde kyrkoarkiv C:1 (fol. 49r).

³² Stöde kyrkoarkiv C:1 (fol. 46r). Moderns patronymikon skrivs i denna notis »Joensdotter«.

³³ Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv AI:4a (uppslag 1).

Utredningen kan också fungera som ledning för den som själv har stött på svårigheter i Sundsvall vid denna tid. Flera av de angreppssätt som demonstreras kan säkerligen tillämpas på liknande problem som vårt. Tillnamn baserade på familjens geografiska ursprung verkar vara vanliga i området. Avvittring som dokumenteras i domboken och utförliga kyrkoräkenskaper är på intet sätt unika företeelser för Sundsvall, men förtjänar ändå att belysas eftersom de kan fungera som ersättningskällor för de källtyper som saknas i Sundsvall.

En trolig Carl Olof Nensén

Det finns i Nedansjö en Carl [Olofsson] Nensén som troligen är identisk med kopparslagaren i Trondheim. I en bouppteckning efter Olof Larsson i Nedansjö från 1791 har antecknats att sonen Carl Nensén var frånvarande.³⁴ I en husförhörslängd framgår att han var född 1761.³⁵ Att han var kopparslagare framgår av en dopnotis från 1783 där ett av dopvittnena anges som »Kopp[ar]sl[agar] Gesäl[n] Carl Nensén«.³⁶ Någon källa i Sverige som anger ett andra förnamn har vi inte hittat. Även i Norge förekommer han oftast med Carl som enda förnamn. Kanske har hans patronymikon missförstått som ett förnamn i några av de norska källorna eller så antog han själv ett andra förnamn efter fadern.

Käll- och litteraturförteckning

Otryckta källor

[HLA =] Riksarkivet i Härnösand

Galtströms kyrkoarkiv (SE/HLA/1010042)

C:1 Födelse- och dopbok 1679–1861

C:2 Födelse- och dopbok 1747–1764

Stöde kyrkoarkiv (SE/HLA/1010189)

AI:3 Husförhörslängd 1769–1780

C:1 Födelse- och dopbok 1688–1772

C:2 Födelse- och dopbok 1773–1847

Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv (SE/HLA/1010190)

AI:2a Husförhörslängd 1803–1813

DII:1 Kommunionlängder 1745–1764

LI:1 Räkenskaper för kyrka 1726–1760

LI:2 Räkenskaper för kyrka 1759–1784

Tuna tingslags häradsrätts arkiv (SE/HLA/1040071)

FII:1 Bouppteckningar 1781–1824

Västernorrlands läns landskontors arkiv (SE/HLA/1030004)

EIII:9 Mantals- och bevillningslängder 1770

EIII:14–34 Mantals- och bevillningslängder 1776–1796

EIII:42–44 Mantals- och bevillningslängder 1804–1806

[SAT =] Statsarkivet i Trondheim

Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag (SAT/A-1456)

Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn, nr. A 7, 1770–1819

Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn, nr. A 11, 1815–1821

Brodahl, Johan Ernst Olaus (SAT/PA-0075)

Trondhjems borgerbok vol. 3, 1794–1835

[RA =] Riksarkivet i Stockholm/Täby

Mantalslängder 1642–1820 (SE/RA/55203)

Västernorrlands (Gävleborgs) län 86–88, 1758, 1759, 1761

³⁴ HLA, Tuna tingslags häradsrätts arkiv FII:1 (nr. 73).

³⁵ Stöde kyrkoarkiv AI:3 (s. 6).

³⁶ Stöde kyrkoarkiv C:2 (opaginerad; RA bildid: C0033561_00026).

D. Eriksson och H. Korneliussen

Västernorrlands län 1–13 1762–1769 och 1771–1775, 15–19 1797–1801, 21–25 1802, 1803, 1807 och 1808

Svea hovrätt. Advokatfiskalens arkiv (SE/RA/420422/02)

EXId:767 Rådstugurätters renoverade domböcker (Sundsvall nr. 19 1782–1785)

[NRA =] Norska Riksarkivet

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling (RA/EA-4070)

Folketellingen 1801, Trondheims amt nr. 1. Trondheim

Tryckta källor och litteratur

Bygdén, L., (1923–1926), *Hernösands stifts herdaminne*, Almqvist & Wiksell, Uppsala och Stockholm. LIBRIS-ID: 490177.

Henriksen, P. (red.), (2005–2007), *Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon*, 4. utg., Kunnskapsforlaget, Oslo. ISBN: 9788257314361.

[SBL =], (1918-), *Svenskt biografiskt lexikon*, B. Boëthius, B. Hildebrand & G. Nilzén, (red.), Svenskt biografiskt lexikon. LIBRIS-ID: 8200870.