

# 40:E ÅRGÅNGEN HAR STARTAT!

Kära läsare – detta är första numret av *KVT/TGV*:s 40:e årgång! Vi kommer dock att vänta med att fira 40-årsjubileet till nästa år, 2020, när tidskriften – som föddes 1980 – fyller 40 år ”på riktigt”. Till jubileumsnumret planerar vi att sätta samman ett antal klassiska *KVT/TGV*-artiklar, och därtill publicera ett samtal mellan företrädare för några tidigare redaktioner som får ge sin syn på tidskriftens betydelse för genusvetenskaplig kunskapsproduktion och kunskapsspridande i Sverige och Norden genom åren – och inför framtiden. För att kunna göra ett riktigt bra urval av artiklar behöver vi emellertid er hjälp. Vilka *KVT/TGV*-artiklar eller hela nummer är just *dina* favoriter? Hör av dig till oss på [tegeve@gender.uu.se](mailto:tegeve@gender.uu.se) så kanske just din(a) bästa klassiker kommer i nytryck i jubileumsnumret!

Under 2019 arrangerar och medverkar *TGV* också i ett antal panelsamtal och rundabordsdiskussioner, dels på NORA-konferensen i Reykjavik i slutet av maj och dels på g19 i Göteborg i början av oktober; samtal som bland annat handlar om villkoren för genusvetenskaplig kunskapsproduktion och kunskapsspridning idag. En aktuell fråga som ligger den nuvarande redaktionen varmt om hjärtat gäller relationen mellan engelska och svenska, eller andra nordiska språk, som kanal för och bärare av det genusvetenskapliga samtalet och kunskapandet. Vår hållning är att det är viktigt att slå vakt om svenska som akademiskt språk inom vårt kunskapsfält, som i så hög grad ändå har en angloamerikansk dominans, och att detta också främjar samverkan med det omgivande samhället utanför den akademiska kontexten. Aktivister, konstnärer, journalister, politiker och allmänheten ska också kunna ta del av våra resultat och texter, utan att språket ska stå i vägen. En av ambitionerna med de tidiga årgångarna av *KVT* var också att skapa texter som kunde fungera som kurslitteratur på grundkurser i det nya ämnet kvinnovetenskap. Den ambitionen vill *TGV* fortsatt verka för, och där kan originalartiklar på svenska fylla en lucka eller utgöra en länk mellan mer läroboksbetonade texter på svenska och forskningstexter på engelska.

I det här numret, som är ett öppet nummer utan särskilt tema, får vi ta

del av följande vetenskapliga artiklar: språkvetaren Karin Milles skriver om normkritiskt ”en”, etnologen Michell Zethson om bröstmjök och människans potentiella ätbarhet, genusvetarna Evelina Johansson Wilén, Lina Palmqvist och Jeanette Sundhall om sårbarhet, agens och nyliberalism och forskarna i socialt arbete Julia Callegari och Ulrika Levander om barn och ungas psykiska ohälsa. Därtill två spännande frispel – ett om offentlig sorg av juridikdoktoranden Mirjam Katzin och ett om det gurleska, gotiska och kusliga i tv-serien *Pretty Little Liars* skrivet av dramatikern och skribenten Anna Nygren – ett par recensioner, och som vanligt en krönika av Sveriges genusforskarförbund.

Trevlig läsning!

*Karin S. Lindelöf, Camilla Flodin  
och Anna Bark Persson*