

# UPPROP FÖR NYSTARTAT FORSKARNÄTVERK!

Vilka liv som vid en given tidpunkt är möjliga att leva är på intet sätt självklart, utan formas av de villkor som dikteras av det omgivande samhället, inte minst de villkor som socialpolitiken upprättar och därmed hur välfärdsstaten utformas.

Idag ser vi hur en rad ojämlikheter förstärks i Sverige. Trots att majoritetsbefolkningens inkomster ökat under de senaste decennierna har klyftan mellan medelinkomsttagare och de som är hänvisade till socialbidrag för att klara sin försörjning ökat. Den fördelningspolitik som förs döljer strukturella ojämlikheter vilket till exempel visar sig i de ensamstående mödrarnas och de kvinnliga pensionärernas situation. Bristen på bostäder, tillsammans med införandet av valfrihetssystem och marknadsiseringen av skolan, har ökat segregationen och ojämlikheten mellan inrikes- och utrikesfödda. Allt fler barn växer upp i fattiga bostadsområden, med hög arbetslöshet och kriminalitet. Barn till ensamstående och utrikesfödda mödrar, och i familjer som under längre perioder lever på socialbidrag är kraftigt överrepresenterade inom den sociala barnvården. I den offentliga debatten ser vi hur rasistiska tankefigurer allt oftare försvaras med hänvisning till kvinnors rättigheter och jämställdhet, och hjälpbehovet hos människor på flykt från krig och förtryck ställs mot rätten till social trygghet för dem som fötts in i svenskt medborgarskap.

Samtidigt har det sociala skyddsnät som välfärdsstaten tillhandahåller försvagats på en rad punkter under de senaste åren. Socialförsäkringsskyddet har urholkats, socialtjänstens barnavård befinner sig i kris, vi ser neddragningar inom barn- och ungdomspsykiatri samt neddragningar av elevvårdande uppgifter inom förskola och skola. Inom äldreomsorg och insatser för personer med funktionsnedsättning saknas resurser för att möta de behov som finns. Nedskärningar på olika områden drabbar såväl klienter som de yrkesgrupper som utifrån begränsade förutsättningar möter dem i sitt dagliga arbete.

Vi som undertecknar det här uppdraget bedriver alla forskning som på olika sätt rör särskilt resurssvaga och utsatta grupper vilka behöver samhällsinsatser

för att förbättra sina livsvillkor. Vi ser att forskning som kombinerar ingående kunskap om det svenska välfärdssystemets olika områden med feministiska, socialpolitiska, postkoloniala och intersektionella perspektiv behövs för att ställa kritiska frågor om hur skillnadsskapande, exkludering och makt (re)produceras i socialpolitiska diskurser och vad det får för konsekvenser. Trots att det inom genusforskningen finns en lång tradition av att belysa villkoren för olika grupper i behov av olika samhällsinsatser är genusperspektivet fortfarande personberoende vid en rad samhällsvetenskapliga institutioner. Med den här texten vill vi därför samla forskare och doktorander vars arbete rör den svenska välfärdsstatens arbete med utsatta grupper till ett nystartat, tvärvetenskapligt nätverk.

Tanken med nätverket är i första hand att skapa en plattform för utbyte, stöd och organisering som exempelvis kan konkretiseras i seminarier, samarbeten och konferenser. Vi vill genom detta upprop öppna för ett möte mellan en mångfald discipliner, perspektiv och metoder med syftet att synliggöra utsatta människors villkor och välfärdsstatens utmaningar i större utsträckning än idag. Utifrån olika forskningstraditioner menar vi att den gemensamma nämnaren för detta nätverk handlar om att ställa kritiska frågor om hur skillnadsskapande, exkludering och makt (re)produceras i vår välfärdsstat.

Är du intresserad av att vara med? Anmäl dig då på [genusnatverk@socarb.su.se](mailto:genusnatverk@socarb.su.se).

*Helene Brodin*

*Sara Erlandsson*

*Klara Hussénius*

*Elin Peterson*

*Rebecka Strandell*

*Anneli Stranz*

*Petra Ulmanen*

*Maria A Vogel*

*Francesca Östberg*

*Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet*